



Beste Gerrit Wim, beste Joke.

Wij zijn hier vanavond bij elkaar in een bijzondere setting. Ook met een bijzondere aanleiding. Officieel heet het een afscheidsreceptie.

Gerrit Wim, met veel enthousiasme ben je naar Bodegraven gekomen, bent hier komen wonen en hebt met veel deskundigheid invulling gegeven aan je taak en functie van wethouder in onze gemeente.

Politieke wateren stromen soms een andere kant op dan je logisch beredeneerd en moreel zou kunnen begrijpen. Soms zijn er machten en belangen in het spel waar je geen invloed op hebt, die je niet kunt sturen. Deze stromen kunnen je gevoelloos op de oever werpen. Niet omkijkend, het eigenbelang heeft voorrang. Soms het persoonlijke.

Gerrit Wim, Joke, gelukkig leven we in de wetenschap dat we dáár niet stil bij blijven staan. Dat er meer is dan de taak welke we dagelijks uitoefenen, ieder op z'n plaats. Een ontmoetingsplaats. We weten ook dat jullie troost en bemoediging vinden in het geloof. Dat is een belangrijk steunpunt in jullie en ons leven. Het leert ons ook verder kijken dan de waan van de dag. Het blijft wel pijn doen. Je kunt er soms niet bij als je in volle oprechtheid je werk hebt gedaan, ondersteuning hebt geboden en tegelijk door die stroom op de oever wordt geworpen. Dat doet pijn en dat mag ook.

Gerrit Wim (en ook Nel). Het bijzondere was dat jullie de afgelopen jaren de politiek weer een menselijk gezicht hebben gegeven. De burger kwam weer centraal te staan. Afscheid werd genomen van geruzie met belangenorganisaties. Er ontstond een gezonde samenwerking en participatie. De WMO werd met volle tevredenheid met de partners vorm gegeven. De Sluis, een werkgemeenschap voor mensen met een arbeidsbeperking, werd behouden. Er werden verbindingen gelegd tussen werkgevers en mensen die een baan zoeken. Mensen werden aangemoedigd weer in eigen onderhoud te voorzien en afhankelijkheid van uitkeringen te beperken. Heel normaal.

In dat beleid zijn grote slagen gemaakt. Dat was mede jouw verdienste Gerrit Wim en je vormde met Nel hierin een sterk span.

De politiek was er weer echt voor mensen.

Gerrit Wim, je verdiensten zijn daar niet blijven steken. Onvermoeibaar zette je je ook in voor de sportaccommodaties in Bodegraven die al zolang in geding zijn. Je hebt het niet mogen afronden. Je was erbij. Bij de sportende mens. Je dook gewoon mee met de jeugd in het zwembad. Je verdiensten zijn bij de clubs gewaardeerd.

Ook als we kijken naar de openbare ruimte waarin we wonen en leven. Straten en pleinen zijn verbeterd. Parkeerplaatsen uitgebreid. Aandacht had je voor groen en duurzaamheid. Sterk heb je je gemaakt om het afscheidingspercentage te verhogen. Plastic flessen ophalen en het feit dat er nu meer oud-papier wordt opgehaald zijn hier goede voorbeelden van. We kunnen en willen niet alles opnoemen.

Toch nog één erg belangrijk punt. Je hebt Bodegraven voor het eerst in meer dan 10 jaar weer een sluitende begroting gegeven. Een sluitend huishoudboekje. Zonder dat daar de afgelopen jaren hoge OZB verhogingen tegenover hebben gestaan. Top!

Het is niet de ChristenUnie gewoonte om in mensen te roemen. Met dankbaarheid mogen we achterom zien wat God in jouw leven heeft gegeven om daarmee de burgers van Bodegraven te dienen. Die capaciteiten heb je aangewend.

Je bent er de man niet naar om stil te gaan zitten en vanuit je netwerk zullen anderen er wel voor zorgen dat je niet stil zit. Je bruist alweer van energie. Daarom is het de vraag of we eigenlijk wel afscheid van je nemen. Je hebt als “ceremoniemeester” herhaaldelijk laten vallen: ‘De najaarsmarkt is van en voor de Bodegravers’, ik zou daarop willen aanvullen: ‘ Je bent een Bodegraver onder de Bodegravers geworden’. Je staat ervoor! Wie kent jou inmiddels niet met je humor en je brede lach?

Joke. Wat is een man met zoveel charme, zonder een charmante vrouw? Nog belangrijker: Wat is de man zonder steun op de achtergrond? Je bent samen met Gerrit Wim in Bodegraven komen wonen. Een hele stap als je samen zoveel jaren gewoond hebt nabij het Rotterdamse en er groot bent geworden, kinderen hebt gekregen. Zelfs opa en oma bent geworden. Je volgde Gerrit Wim op z’n weg om voor de ChristenUnie te Bodegraven wethouder te worden.

Inmiddels heb je ook hier een netwerk opgebouwd. Je mag delen in het goede dat Gerrit Wim hier heeft gedaan. Wat moet er, nadat je

zoveel jaren achter hem hebt gestaan in zijn politieke en ambtelijke arbeid, door je heen zijn gegaan? Je zal gedacht hebben: 'Gaat het hier nu om en voor de burgers van Bodegraven of?'

Wat als je voor de radio naar de raadsvergadering zat te luisteren. We kunnen ons die vragen voorstellen. We willen je hartelijk bedanken voor je steun aan Gerrit Wim.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken ook mijn dank uit te spreken Nel de Wilde.

Nel je hebt je als een goed bestuurder ontpopt. Je was collegiaal. Bedankt.

Gerrit Wim en Joke. Ik heb al uitgesproken dat dit geen afscheid kan zijn. Niet voor de ChristenUnie. Niet voor Bodegraven. Wel spreken wij onze waardering naar jullie uit. Wij willen jullie hartelijk bedanken voor alles, voor jullie inzet. Het gaat jullie goed.

Jullie gaan niet alleen. Wij gaan met jullie mee. Ga met God.